

Επίσκεψη στην Κιβωτό του Κόσμου



Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα την Κιβωτό του Κόσμου στον Κολωνό και γέμισα τις μπαταρίες μου με την θετική ενέργεια των παιδιών!

Η Κιβωτός του Κόσμου είναι το πιο πετυχημένο ίδρυμα στην Ελλάδα , χωρίς όμως να είναι ίδρυμα !

Στις εγκαταστάσεις της Κιβωτού δεν διαμένει μόνιμα κανένα από τα 200 παιδιά που απασχολούν τους εθελοντές.

Η δουλειά της Κιβωτού ξεκινά ουσιαστικά το μεσημέρι , όταν τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο.

Οι υπεύθυνοι έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν στα παιδιά όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τα βοηθήσουν να πηγαίνουν τακτικά και καθημερινά στα δημόσια σχολεία της περιοχής του Κολωνού και της Ακαδημίας Πλάτωνος , τα οποία σε μεγάλο βαθμό αναβαθμίστηκαν από την παρουσία των παιδιών αυτών.

Η Κιβωτός μεριμνά και φροντίζει παιδιά διαλυμένων οικογενειών τα οποία δεν μπορούν να βρουν στο σπίτι τους την θαλπωρή και την αγάπη που χρειάζονται . Η Κιβωτός λοιπόν “αντικαθιστά” και διαδραματίζει τον ρόλο της οικογένειας.

Τα παιδιά πηγαίνουν εκεί το μεσημέρι και τρώνε όλα μαζί με την παρουσία των εθελοντών και του πατέρα Αντώνιου . Στη συνέχεια αρχίζουν τα μαθήματα , τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τα κανονικά “φροντιστήρια” των υπόλοιπων παιδιών της Αθήνας.

Σε ειδικά διαμορφωμένες και ιδιαίτερα μοντέρνες αίθουσες εθελοντές καθηγητές όλων των βαθμίδων βοηθούν τα παιδιά της Κιβωτού να αντεπεξέλθουν στις σχολικές του υποχρεώσεις και να μην στερηθούν το μεγάλο αγαθό της Παιδείας.

Κιβωτός όμως δεν είναι μόνο τα “φροντιστήρια” . Γίνονται μαθήματα ξένων γλωσσών , ECDL ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με μπιλιάρδο , υπολογιστές και τα γνωστά μας ξύλινα ποδοσφαιράκια...

Το βράδυ τα παιδιά επιστρέφουν στα σπίτια τους και στις οικογένειες τους . Όπως μας εξήγησε ο Πατέρας Αντώνιος ο στόχος της Κιβωτού δεν είναι η “ιδρυματοποίηση” των παιδιών αυτών.

Ο στόχος είναι να έχουν την δική τους ξεχωριστή ζωή έξω από την Κιβωτό η οποία και θα τα βοηθήσει να πατήσουν ακόμα πιο γερά στα πόδια τους αλλά και να βοηθήσουν ακόμα και τους γονείς τους να ενταχθούν και πάλι στο κοινωνικό σύνολο.

<http://www.kivotostoukosmou.org>